

EXODUS



Stichting Exodus-Stoel Drenthe

# NIEUWSBRIEF

## 5 JAAR EXODUS-STOEL DRENTHE



### EEN GESLAAGD PROJECT!

\* DvhN, 2 September 2009 Hilbrand Dijkhuizen

Vijf jaar geleden kwam het prachtige huis met het grote terrein in Nooitgedacht in de Exodusfamilie. Stoel ontstond in de geest van oud-justitiepredikant ds. Sipke Oenema. Hij werkte toen in de TBS en samen met de andere initiatiefnemers, onder wie ds. Wim van der Zwan, wilde hij een woonplek realiseren voor uitbehandelde TBS-patiënten en gedetineerden. Het betrof de groep die niet of weinig gemotiveerd was en die elders niet terecht kon. Zoals veel van dergelijke projecten kwam Stoel in eerste instantie niet goed van de grond. Men vreesde zelfs voor de voortgang. Daarom werd het opgenomen in het Exodusverband. Ook toen moesten er nog hobbels genomen worden om optimaal te functioneren. Exodus-Stoel Drenthe kreeg een bijzondere aanpak. Aan de ene kant de bekende Exodus-formule met de sleutels 'wonen, werken, relaties en zingeving'. Aan de andere kant een bijzondere doelgroep, enigszins in het verlengde van de oorspronkelijke doelstelling, namelijk mensen die meer kwetsbaar zijn en die een meer intensieve begeleiding nodig hebben. Bij Exodus-Stoel Drenthe is voor deze doelgroep een uitgebreid programma ontwikkeld, in relatie met de bijzondere landelijke locatie, dat nu uitstekend draait. Ik heb het zelf mogen ervaren. Een periode lang hebben wij twee tuinmannen van Exodus-Stoel Drenthe bij ons huis aan het werk gehad. Veel in hun optreden viel op. Allereerst hun aandacht, ook voor ons en voor elkaar. De structuur waaraan ze zich vasthielden. De eerste resultaten die ze boekten na alles wat eerder mislukt was in hun leven. De kwaliteit van hun werk. Ze waren zorgvuldig in de dingen die ze deden. Bijzonder aan Exodus-Stoel Drenthe is de professionele inzet, maar ook die van veel vrijwilligers. Zij geven hun beste krachten in de moestuin, in de grote schuur en bij allerlei

andere praktische projecten. Die vrijwilligers waren en zijn een teken om de begeleiding ook in de samenleving zelf te laten wortelen. In mijn toespraak bij het lustrum heb ik het als volgt genoemd: 'Met Exodus-Stoel zijn we in het begin door het oog van de naald gekropen. Wat we ervan kunnen leren is dat een in geloof gedragen ideaal met doorzettingsvermogen gerealiseerd kan worden.' Inmiddels is Exodus-Stoel Drenthe een bloeiend project. Het heeft zich duidelijk een eigen plaats verworven in de bijzondere hulpverlening aan onze doelgroep. Heel mooi bij de viering van het eerste lustrum was het bezoek van de Kroonprins. Hij was zeer goed voorbereid en erg geïnteresseerd in het project. Hij sprak met bestuursleden en bewoners en hij opende de werkschuur. Voor ons en onze doelgroep is het heel stimulerend te ervaren dat ons Koninklijk Huis zo bij ons werk betrokken is. Ook de drukbezochte receptie was inspirerend omdat echt bleek hoe Exodus-Stoel Drenthe een netwerk heeft opgebouwd in kerk en hulpverlening.

Ik wens Stichting Exodus-Stoel Drenthe namens Exodus Nederland in de komende jaren veel succes toe in de begeleiding van de bewoners die zich op een nieuwe toekomst voorbereiden.

Jan Eerbeek, Voorzitter Exodus Nederland

Namens bestuur, team en bewoners van Exodus-Stoel Drenthe heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen, in welke vorm dan ook, aan het welslagen van dit lustrum.

## Lustrum 2009

zie [www.exodus.nl](http://www.exodus.nl)

# Exodus. Je sleutel naar de samenleving.



## FEESTJE!

Dinsdag 1 september is de grote dag. Al maanden van tevoren is de lustrumcommissie aan de slag. Heel wat ideeën passeren de revue. De Stichting Exodus-Stoel Drenthe bestaat vijf jaar en dat mag best worden gevierd. Wie zullen we als hoofdgast uitnodigen? De naam van de nieuwe Commissaris van de Koningin is zojuist bekendgemaakt. Heeft hij in zijn volle introductieprogramma wel tijd voor ons? Of een bekend Tweede Kamerlid; op een van onze Open Dagen was zij erg geïnteresseerd! Totdat één van ons oppert: "Waarom vragen we niet iemand van het Koninklijk Huis? **Twee jaar geleden heeft Exodus het Appeltje van Oranje gewonnen voor de inzet van vrijwilligers, die als maatje gedetineerden en ex-gedetioneerden ondersteunen, dus er is al een lijn!**"

Dan blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is dat je deel uitmaakt van een grote 'Exodusfamilie'. De directeur van de landelijke vereniging, Rien Timmer, schrijft een brief aan het Oranje Fonds. Hij doet daarin de suggestie of het aanstaande lustrum van Exodus-Stoel Drenthe niet de aanleiding kan zijn tot een bezoek van de Kroonprins. Er ligt namelijk nog een toezegging van hem als beschermheer van het Oranje Fonds om in één van de Exodushuizen te komen kijken. Half juni is er duidelijkheid: Willem-Alexander komt naar Nooitgedacht! Het is een privé- annex werkbezoek in het teken van het gevangeniswezen. Hij bezoekt ook Veenhuizen. Een mooier presentje voor ons lustrum kunnen we ons niet voorstellen! Het is zover. Eric van Oosterhout, burgemeester van de Gemeente Aa en Hunze, maakt eerst zijn opwachting, Zijn lange gestalte getooid met ambtsketen zie je niet over het hoofd! Dan meldt de beveiliging zich en spreekt nog kort het scenario door. Pers, die ondanks alle geheimhouding toch op de hoogte blijkt te zijn, verzamelt zich buiten het hek. Niemand mag naar binnen. Intussen cirkelt er een helikopter door de lucht, die landt op de parkeerplaats van onze burens het vakantiepark 'Hof van Saksen'. Even later rijdt de auto met de Prins het pad op. Alle aanwezigen zijn een beetje opgewonden. Één van de bewoners wordt nog in alle haast onder de douche vandaan geplukt, na een discussie met hem over nu wel of niet een oranje T-shirt aan!



In de vergaderzaal wordt de Prins ontvangen door Jan Eerbeek, voorzitter Bestuur Exodus Nederland, Henk Brand voorzitter van Exodus-



Stoel Drenthe en manager Marthijn van de Wetering. Hij wordt voorgelicht over het werk van Exodus. Na deze informatieve kennismaking is er in de huiskamer een ontmoeting met de elf bewoners. Dat is een bijzondere belevenis. In alle beslotenheid met de Prins rond de tafel zitten en je verhaal kunnen doen. "Mag ik U wat vragen?" begint één van hen voorzichtig. "Als het maar niet te moeilijk is" grapt de Prins. "Weet U, mijn vader heeft een lintje gehad. En ik ben trots dat hij dat heeft gekregen. Als ik hier klaar ben en op mezelf kan gaan wonen, dan wil ik in de maatschappij ontzettend mijn best gaan doen. Zou ik met mijn strafblad dan ook nog wel een lintje kunnen krijgen?" Wat een mooie opening! "Er moet wat meer tijd aan onderzoek worden besteed" antwoordt de Prins, "maar ook mensen die met justitie in aanraking zijn geweest kunnen in aanmerking komen!" Nu blijkt maar weer eens dat de weg terug niet altijd doodlopend hoeft te zijn; dat wordt wel vaak gedacht. Natuurlijk zijn er genoeg hobbels om te nemen. Maar gelukkig, een onderscheiding is niet bij voorbaat uitgesloten. Wie weet zullen we het nog eens meemaken, dat een van de bewoners later zo in de krant komt te staan! Het ijs is gebroken en er volgen meer vragen over en weer. Hierna is er een rondleiding in en om het huis. Eerst bekijkt de Prins de kamer van een bewoner en praat hij met de mensen, die nazorg geven aan hen, die hun leven weer zelf moeten invullen. Dan gaat hij naar buiten. Medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk ook bewoners zijn daar druk in de weer om de Prins te informeren over de verschillende dagbesteding-activiteiten. Met overgave en enthousiasme doet ieder zijn of haar verhaal! Na afloop verzamelen zich alle aanwezigen aan de achterzijde van de werkschuur. Er is een prijsvraag uitgeschreven en de Prins mag onthullen welke naam voor de schuur is gekozen. Nu eens niet een lintje doorknippen of een deur openen. Gewoon andersom. Hij trekt aan een touw de grote deur naar beneden dicht en de nieuwe naam komt vanzelf tevoorschijn: 'Het Werknest'!



**Exodus. Je sleutel naar de samenleving.**



Nu is er voor ieder een glaasje alcoholvrije champagne en wordt er getoast. De Prins ontvangt daarna een mandje met eigen producten uit moestuin en kas. Een bewoner biedt het hem met verve aan en laat iedereen hoera roepen voor de toekomstige koning. "We moeten nog maar niet op de zaken vooruitlopen!" geeft Willem-Alexander hem lachend van repliek. Dan bedankt hij iedereen voor de warme en spontane ontvangst. Hij is onder de indruk van wat hij gezien, maar vooral ook gehoord heeft. Met deze woorden neemt de Prins afscheid. Een ander cadeau, de handgemaakte poppenkast uit de houtwerkplaats, gaat de achterbak van de auto in. De naam van de drie prinsesjes staat er in goudkleur op! Wat een mooi beeld: een beetje Exodus-Stoel Drenthe in hun speelkamer!

We zijn bijna vergeten dat we nog een halve dag feest voor de boeg hebben: de receptie van 17.00 tot 19.00 uur voor de ruim tweehonderd genodigden en de barbecue aangeboden door het bestuur aan alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Daarvoor is er een grote tent in de tuin opgezet, feestelijk versierd met uitbundige boeketten en met slingers en ballonnen. Direct naast de ingang is er een informatietafel met materiaal van Exodus-Stoel Drenthe en Exodus landelijk.

Ook nu is er voor belangstellenden een rondleiding in en om de boerderij. Een paar medewerkers maken met hen een tocht over het terrein en naar de nieuwe werkschuur. Zo zijn er gasten van Exodus Amsterdam die opmerken, dat de verleiding van de grote stad hier wat verder weg ligt! De mensen van het eerste uur van Exodus-Stoel Drenthe en ook van de tijd daarvoor ontmoeten elkaar en halen oude herinneringen op. Ook zijn er enkele oud-bewoners, waar het goed mee gaat en die enthousiast begroet worden. Dan vraagt Henk Brand het woord; hij staat stil bij verleden en toekomst. Hij dankt alle betrokkenen voor hun inzet. Na hem spreekt Jan Eerbeek, die vervolgens samen met Rien Timmer een zeefdruk aanbiedt. In opdracht van de landelijke organisatie heeft een kunstenaar de bezieling tot het werk met gedetineerden en ex-gedetineerden verbeeld in zwart, wit en vlammen rood. Dan is er nog een welkom cadeau van de Penitentiaire Inrichting uit Ter Apel. Namelijk een prachtige barbecue voor de bewoners en het personeel. Als de laatste gasten weg zijn, komen de gasbranders, het vlees en de salades. Het bestuur maakt alles gereed, terwijl wij voor de beeldbuis zitten. De Regionale Omroep Drenthe heeft namelijk een reportage gemaakt, die op de lustrumdag wordt uitgezonden. We zien enkele bewoners, manager Marthijn, een paar medewerkers en enkele vrijwilligers. Een van de oud-bewoners, die vandaag ook te gast is, vertelt wat Exodus hem heeft

opgeleverd en hoe het nu met hem gaat. Hij woont op zichzelf, heeft vrijwilligerswerk en hij heeft weer vertrouwen in zichzelf en de wereld om hem heen. We vinden het allemaal een mooi visitekaartje voor hem en het werk in Nooitgedacht. Dan wachten de eerste worsten en spiesen op een hongerige maag! Het wordt een gezellig samenzijn met Caribische muziek op de achtergrond. Als rond 22.00 uur het eetfeest afloopt, is iedereen heel tevreden over deze eerste dag in september. Het was een prima opstap voor de volgende vijf jaren!

De lustrumcommissie



**Exodus. Je sleutel naar de samenleving.**



### “MAG IK DE SUIKER, HOOGHEID?”

Burgemeester Eric van Oosterhout van de Gemeente Aa en Hunze, de gemeente waar Nooitgedacht onder valt, was vanzelfsprekend ook betrokken bij het bezoek van de Kroonprins. Hij had het in de week van de lustrumviering al heel druk en nu moest hij zijn agenda voor de koninklijke gast vrijmaken. Dat deed hij met genoeg, want de Kroonprins was oprecht geïnteresseerd in het werk van Exodus-Stoel Drenthe en de doelgroep die het betreft. Nu heeft de burgemeester op de site van zijn gemeente een eigen weblog,

waarin hij verhaalt over zijn belevenissen. Zo schrijft hij op 6 september ook over dit bezoek. Hij besluit zijn bijdrage met onderstaande impressie en deze willen wij de lezers van de Nieuwsbrief niet onthouden. In het eerste kwartier zitten we met een man of zeven rond de tafel. We krijgen allemaal een kopje koffie. Dat zal wel smaken na een helikoptervluchtje. Natuurlijk krijgt de prins het eerste kopje. Voor hem staat een kannetje koffiemelk en een bakje suiker. Om een lang bewaard geheim van Soestdijk te onthullen: de prins drinkt zijn koffie zwart. Vervolgens kijk ik de kring rond: iedereen drinkt zijn koffie zwart! Dat kan statistisch gezien niet geheel kloppen. Ik zit nooit in een bijeenkomst van zeven mensen, die allemaal hun koffie zwart drinken. Een enkeling zie ik begerig kijken naar de melk en suiker, maar ja, hoe doe je dat?

“Hoogheid, kunt u mij de suiker even aangeven?” Of opstaan, en de melk bij hem wegpakken. Een ieder schikt zich in zijn lot en concentreert zich op de boeiende verhalen. Bij de overgang van de ene naar de andere spreker, haal ik voorzichtig de suiker naar me toe, het heeft voordelen om naast de prins te zitten. Hij zegt er gelukkig niets van.



Foto: Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze

### WILT U OOK EEN KONINKLIJKE POPPENKAST?

Voor € 79,00 maken onze bewoners er één met de namen van uw (klein)kinderen in koninklijk goud er op! Voor een meerprijs van € 10,00 leveren we Jan Klaassen, Katrijn en ..... erbij, netjes gemonteerd in een houder!

Stuur een mailtje met uw naam, adres en telefoonnummer naar [stoeldrenthe@exodus.nl](mailto:stoeldrenthe@exodus.nl) o.v.v. Poppenkast met de namen van uw (klein)kinderen die u erop wilt hebben.

U kunt het geld overmaken naar ons **Rabobanknummer 392800624** t.n.v. St. Exodus-Stoel Drenthe o.v.v. poppenkast.

Nadat u het geld gestort heeft zult u van ons de poppenkast zo spoedig mogelijk ontvangen. Als u uw poppenkast persoonlijk komt ophalen geven wij u een rondleiding in en om het huis en staat de koffie/thee klaar.



### Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.



STICHTING EXODUS-STOEL DRENTHE

Borgerderstraat 13  
9449 TX NOOITGEDACHT

Tel.: 0592 248268  
Fax: 0592 248138

# Lustrum 2009

zie [www.exodus.nl](http://www.exodus.nl)

E mail: [stoeldrenthe@exodus.nl](mailto:stoeldrenthe@exodus.nl)  
Banknummer ABN Amro 438417860

Website: [www.exodus.nl](http://www.exodus.nl)

Exodus. Je sleutel naar de samenleving.